

## In dit nummer:

*Bestuur en technische zaken*

*Van de feestcommissie*

*Interview nieuw lid*

*Herkansing*

*Overpeinzingen van de voorzitter*

Redactie bereikbaar via  
[info@wsvdewaterlelie.nl](mailto:info@wsvdewaterlelie.nl)

## Op de deining van het leven

Kunnen jullie ook zo genieten van de eerste zonnestralen, weliswaar achter glas, bakkie koffie in je handen en rust, ik wel hoor heerlijk! Ondertussen dwaalen mijn gedachten dan alle kanten op, wat kan ik kwijt in de nieuwsbrief, ik moet nog bellen met... nee nu even niet eerst genieten, niet onbelangrijk in het leven. Dat merk je pas als het niet meer zo vanzelfsprekend is en dan mag ik absoluut niet mopperen. Mij hoor je sowieso niet mopperen we zijn weer een prachtige kleinzoon rijker, alles helemaal goed, wat een rijkdom! Ook bij Dirk en Dorothea is er een kleinkind geboren in januari, een meisje. Een bundeltje geluk wat in korte tijd zo groot wordt. Tijd het meest waardevolle in het leven zei laatst iemand. Maar wat doen we ermee, genieten we wel voldoende? Zijn we wel voldoende bewust of nemen we alles maar voor lief. Waar kan een mens allemaal aan denken tijdens een vleugje zonnestraal en een bakkie leut. Nou ja mijn koffie is op ik ga weer verder met de dingen van de dag. Ik hoop dat jullie nu een rustmomentje hebben en lekker kunnen lezen al dan niet in de zon.

## Bestuur en technische zaken

Er is deze maand geen bestuursvergadering geweest dus daar kan ik kort over zijn: geen nieuws vanuit deze hoek. Voor de TC worden nog steeds nieuwe leden gezocht, we hebben een aanmelding gekregen waar we enorm blij mee zijn maar i.v.m. met drukte lukt dat pas over langere tijd. Nog een extra handje is van harte welkom. Omdat misschien niet iedereen elke keer de nieuwsbrief leest zal ik nog eens herhalen wat het werk omvat:

- leiding geven aan 4 man tijdens je werkbeurt. Het betreft dus niet aanwezig zijn op alle werkbeurten. Als je een werkbeurt hebt meegedraaid weet je vast wel hoe dit in zijn werk gaat.
- 2x per jaar een TC-vergadering bijwonen.
- Een rondje lopen in het voor- en najaar om te zien wat er moet gebeuren.

Vele handen maken licht werk en zoveel extra tijd kost dit niet. Denk nou niet "dat doet een ander wel" want een vereniging kan niet draaien op steeds dezelfde mensen. En oké niet iedereen is even handig maar dit is een uitgelezen kans om te leren. Meld je aan via [info@wsvdewaterlelie.nl](mailto:info@wsvdewaterlelie.nl) en join the club!

**WAAROM  
MOEILIK DOEN  
ALS  
HET SAMEN KAN**

*Loesje*

## Van de feestcommissie



Rechts hiernaast een tipje van de sluier voor 5 april. Back to the seventies! Hoe retro wil je het hebben. De feestcommissie is dan ook een hele dag bezig geweest met kringloopwinkels afstruinen. En weet je na het feest zijn al deze kringlooppareltjes te koop. Ook online wordt er wat af gescrolld om het feest in stijl te kunnen vieren. Nog een goede maand te gaan en dan kunnen we het allemaal zien en beleven. Aan het enthousiasme van de feestcommissie zal het niet liggen. Hebben jullie al verzoeknummers ingediend bij Jeroen? Op mijn lijstje staan er wel meer dan 2, wat dacht je van de Beach Boys met Surfing of Rod Stewart met Sailing. En nu jullie! In de volgende nieuwsbrief komen de details nog eens voorbij. Wij hebben er al zin in.



## Interview nieuw lid

We mochten al kennismaken met David de Looff tijdens de ledenvergadering, al weer even geleden. Op de nieuwjaarsborrel was hij samen met zijn vrouw Jeanny ook van de partij wat we natuurlijk graag zien binnen de vereniging. En nu mocht ik langskomen voor een interview om te echt voor te stellen aan jullie. Op naar Heinenoord waar ik hartelijk werd verwelkomd. Het verblijf in Heinenoord is tijdelijk. Het zou maximaal één jaar duren voordat ze naar Puttershoek zouden komen op een mooi plekje met uitzicht over de haven. Helaas wil het niet zo vlotten met de nieuwbouw, de vergunningen waren niet op orde en dat ene jaar is inmiddels 2,5 jaar geworden. Nu is er gelukkig wel zicht op de sleutel, hopelijk in oktober dit jaar en daar hebben ze heel veel zin in. Dat kan ik mij goed voorstellen uitzicht over de haven en in de toekomst naar je eigen boot kijken vanuit je luie stoel. Wie wil dat nou niet. Die eigen boot is niet die van de foto's, die is verkocht. David en Jeanny staan op de wachtlijst en als de tijd daar is komt er liefst een jacht van een metertje of 10. Het varen op grotere boten is niet vreemd voor David, hij komt uit een schippersgezin, de binnenvaart. Zijn vader had ook nog een jachtje in Oud-Beijerland. Er zijn er meer in onze vereniging wiens ouders op de grote vaart zaten. Marnix van TC ook en laat dat nou een vriend zijn van David. Via hem wist hij wat voor soort vereniging wij zijn, niet alleen dat het betaalbaar is maar ook leuk om samen binnen de vereniging dingen te kunnen doen. Later hoor, eerst verhuizen dan een boot en dan misschien ook wel TC-lid, toekomstmuziek. Jeanny was niet zo bekend met varen, met de speedboot vond ze wel leuk om snel naar rustiger vaarwater te komen zoals de Linge en de Giessen of De Biesbosch, ze wil het graag eens meemaken hoe dat gaat met een kajuitboot en dan een weekendje weg. Vakantie voorlopig nog niet ivm drukte op het werk, maar wie weet als het enthousiasme komt.... De kinderen, 2 meiden en een jongen, de partners en 3 kleinkinderen wonen redelijk in de buurt en mogen natuurlijk ook weer mee.

Ook nog leuk om te vermelden is dat ze al eens eerder kennis hebben gemaakt met mensen die bij de container zaten. Een praatje gemaakt en daarna een mooie wandeling, meteen een reetje en paarden (niet omheind) gespot. Van het stadse leven naar midden in de natuur. Jeanny woonde al langere tijd in de Hoeksche Waard maar David kwam vanuit Ridderkerk. Hij kan hier best wennen! Gelukkig maar, we hebben graag actieve leden. Het plan is om naar het jubileumfeest te komen dus daar zien we jullie weer en dan als de verhuizing achter de rug is en jullie gesetteld zijn in een mooi huis met prachtig uitzicht hopen we jullie aan de waterkant te mogen ontmoeten en kunnen we jullie veel vaarplezier toewensen.



## Herkansing

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor het knotten van de wilgen op het botenterrein. Helaas was er maar één enkele aanmelding en dat is een beetje sneu. Nu is het voorjaarsvakantie en het zou mogelijk zijn dat er daardoor zo weinig aanmeldingen zijn terwijl er voorheen zo enthousiast geknot werd. Zoals geschreven houden de olifanten wel van een blaadje groen aan hun tandenstoker en nu ik dit schrijf, een paar dagen voor maart, zie ik nog geen blaadjes aan onze wilgenboom in de tuin. Dus heeft Martin Reedijk geopperd de datum te verschuiven naar 29 maart a.s. aanvang 09.00 uur en de belofte Surinaamse en oer Hollandse erwtensoep blijft gewoon staan maar dan wel voor iets meer dan 1 man anders is het de moeite niet waard. Eef opperde om er ook broodjes kroket bij te serveren en dat gebeurt zo tussen 12.00 en 12.30 uur. Nee, niet alleen de olifanten worden getraakteerd op iets lekkers. Aanmelden kan nog steeds bij Martin Reedijk himself per email via beer-tje1953@hotmail.com of telefonisch: 06-40017673



## Overpeinzingen van de voorzitter

We zijn geboren en groeiden op in de vijftiger jaren.

We hebben gestudeerd en gingen uit, we noemden het nog geen "stappen", in de zestiger jaren.

We trouwden en ontdekten de wereld in de zeventiger jaren.

We stabiliseerden ons in de tachtiger er jaren.

We zijn wijzer geworden in de negentiger jaren.

We zijn nog mobiel en gaan stevig verder dan tweeduizendvijfentwintig.

We hebben in acht verschillende decennia in vrede geleefd...

Twee verschillende eeuwen, twee millenniums het is apart...

We worden "De Ouderen" genoemd en onze toekomst ligt nu achter ons maar:

we zijn overgegaan van telefoon met een lange afstand telefonist naar videogesprekken waar ook ter wereld.

We zijn overgegaan van dia's naar YouTube van vinylplaten naar Cd's en online muziek, van handgeschreven brieven naar e-mail en WhatsApp.

Van alleen radio, naar zwart wit tv, naar kleuren tv en nu naar 3D HD tv.

We gingen naar de videotheek in plaats van netflix kijken

We zagen de eerste computers, ponskaarten, telefaxen, floppy disks en nu hebben we gigabytes en megabytes in onze laptops en smartphones.

We zagen de eerste mens in de ruimte, de landing op de maan en de eerste maanwandeling.

We maakten de omslag mee in de muziekgeschiedenis, elektrische gitaren, Woodstock, rock, pop, punk, house en nog meer genres verschenen op het podium..

We droegen in onze jeugd korte broeken, kniekousen en daarna spijkerbroeken.

We kregen te maken met gevaren zoals kinderverlamming, meningitis, polio, tuberculose, varkensgriep en COVID-19. Vroeger reden we op driewielers, fietsen, brommers, benzine of diesel auto's en moeten nu transformeren naar hybriden of elektrisch.

Ja we hebben veel meegemaakt maar wat een leven hebben we gehad!

Mensen geboren in die jaren vijftig, hebben een analoge jeugd en digitale volwassenheid.

Onze generatie heeft letterlijk meer ontwikkelingen meegemaakt dan wie dan ook in elke dimensie van het leven.

Het is onze generatie die zich letterlijk heeft aangepast aan "VERANDERING. "

Mijn vrouw en ik zijn nu bijna dertig jaar lid van "De Waterlelie". Aanvankelijk alleen lid, maar later zat ik ook in het bestuur en vervulde de functie van secretaris. Ik had nooit gedacht ooit voorzitter van deze mooie vereniging te worden, zoals de sfeer nu is binnen de vereniging hoop ik dit nog lang te mogen blijven doen.

Teun van der Bijl