

# Nieuwsbrief



Januari 2025, uitgave 1

## In dit nummer:

*Van de voorzitter*

*Technische zaken*

*Oude traditie in ere*

*Van de feestcommissie*

Redactie bereikbaar via  
[info@wsvdewaterlelie.nl](mailto:info@wsvdewaterlelie.nl)

## Gelukkig jubileumjaar

**2025** Een nieuw jaar een nieuw begin en wat voor één, 50 jaar WSV De Waterlelie! We kijken terug op een mooie tijd, niet altijd even makkelijk maar zonder dal is er geen berg. Liefst kijk ik alleen naar die bergen, de toppen, want de toppen dat zijn jullie, de mensen die de vereniging hebben opgestart en de topers die haar nog steeds draaiend houden, bij elkaar al 50 jaar. Een vereniging waar de jonge en de wat minder jonge bootliefhebbers elkaar mogen ontmoeten en elkaar aanvullen met ervaring en nieuwe ideeën. Dat er nog maar veel jubilea mogen volgen. Ik zeg



**Proost!**

## Van de voorzitter

Nu 2024 op een druilerig einde loopt kunnen we weer terugdenken aan het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar.

Bij deze toast ik graag op alle leden en iedereen die begaan is met onze vereniging. Ook een toast op en veel dank aan alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer zo enorm hebben ingespannen om de vereniging weer naar een hoger plan te brengen.

Als we terugkijken op 2024 zijn er mooie momenten geweest maar voor enkelen van ons in de privé-sfeer ook droevige. Helaas hebben twee van onze leden hun partner verloren.

Prettiger nieuws was dat er twee huwelijken zijn gesloten.

Dank zij het voortreffelijke werk van de TC zijn er afgelopen jaar maar liefst twee oude steigers vervangen, chapeau.

Verder wil ik onze havenmeester/havencommissaris danken die er voor heeft gezorgd dat passanten heel netjes worden ontvangen met info over onze haven en ons dorp.

Een meer dan verdiende pluim gaat uit naar Anke die het elke maand weer voor elkaar krijgt een heel mooie maandbrief uit de pen te toveren.

In het ledenbestand hebben zich natuurlijk ook mutaties plaatsgevonden. Zo hebben drie leden hun lidmaatschap opgezegd maar daartegen staan er vijf nieuwe aanmeldingen wat ook weer voor een wachtlijst heeft gezorgd.

Laten we hopen dat het nieuwe jaar voor iedereen een gelukkig jaar wordt. Het bestuur wenst iedereen een goede gezondheid en veel geluk, vrede en liefde voor elkaar.

Laten we aandacht hebben voor onze familie, vrienden en kennissen en er een prachtig vaarjaar van maken.

Uw voorzitter,  
Teun van der Bijl

## Technische zaken

De werkbeurten moeten zo veilig gebeuren als mogelijk met deugdelijk en gekeurd materiaal, daar wordt voor gezorgd door de Technische Commissie. Alles is geregeld er zijn momenteel geen extra veiligheidsmaterialen nodig. De werkbeurten beginnen half april/begin mei weer en er wordt naar gestreefd om dit jaar de lijsten ruim van tevoren de deur uit te doen.

Niet van de TC maar wel technisch genoeg om te vermelden is dat de meterstanden 28 december jl. zijn opgenomen door Martin Lagendijk en Marcel Aardoom, een mooie selfie werd als bewijs gestuurd en daar maak ik graag gebruik van. Verder kreeg ik nog een mooie natte voeten foto. Het is weer redelijk hoog water in de haven, voor eenieder die naar de boot wil kan ik aanraden om eerst het getijdeboekje open te slaan om die natte voeten te voorkomen. En als we het dan toch over het weer hebben komen we bij slecht weer,



mogelijke stormen en grote schepen met haast. Kunnen jullie zich het verhaal van de tsunami in de haven nog herinneren? Die veroorzaakte veel schade. Gelukkig gebeurt het zelden maar het is zeker verstandig om verzekerd te zijn. Tijdens onze vakantie lang, lang geleden zag ik op een informatiebord in een haven dat het in die betreffende haven verplicht was verzekerd te zijn. Misschien wel nuttig, want het kan zomaar gebeuren dat onbedoeld een (volg-)boot losraakt en schade veroorzaakt. Goed voornemen voor de nog onverzekerde botenbezitters!

## Oude traditie in ere

In de vorige nieuwsbrief stond de uitnodiging al voor de nieuwjaarsborrel, jaren geleden werd deze gehouden in het Veerhuys maar omdat de opkomst steeds minder werd, is het gestopt. Jammer ja dat ben ik met jullie eens. Om weer het Veerhuys af te huren voor een enkeling vindt de penningmeester overdreven dus wijken wij uit naar het vertrouwde adres De Drie Lelies. Jullie zijn van harte welkom om het jubileumjaar in te luiden en het glas te heffen op onze mooie vereniging en een goed vaarseizoen. We starten om 20.00 uur en sluiten om ongeveer 22.00 uur af. We hopen op minimaal 15 man zodat deze oude traditie nieuw leven wordt ingeblazen en we deze nog vele jaren kunnen voortzetten. Even ten overvloede: er wordt niet vergaderd en ik verwacht iets meer dan 3 vrouwen.



## Van de feestcommissie



Nog meer feest: nu de datum is verschoven naar zaterdag 5 april en de accommodatie verhuisd naar warm, overdekt en met toiletten, stromen de aanmeldingen binnen. Fantastisch! De teller staat inmiddels op 34 aanmeldingen maar er kunnen natuurlijk nog meer bij. Eerst was er even de schrik dat het niet door zou kunnen gaan bij te weinig aanmeldingen, maar nu kunnen de plannen verder uitgewerkt worden om er een superfeest van te maken. De offertes staan uit en er zijn genoeg leuke ideeën. Poets de dansschoenen maar vast op want ook voor muziek wordt gezorgd. Heb je je nog niet aangemeld dan bij deze nog een keer de link: <http://wsvdewaterlelie.nl/rsvp> of via ons welbekende [info@wsvdewaterlelie.nl](mailto:info@wsvdewaterlelie.nl)