

In dit nummer:

De ledenvergadering,

Welkom en vaarwel, Bloemetje

Van de TC, Lichtjes, Feestcommissie

Het archief van

Interview nieuw lid

*Redactie bereikbaar via
info@wsvdewaterlelie.nl*

Lieve schippersvrienden

De laatste nieuwsbrief van dit jaar! Je wil het haast niet geloven maar er is zoveel te vermelden dat ik ernstig ruimtegebrek had in het kolommetje hiernaast. Beetje schipperen met de ruimte om ook de ingezonden foto's en bijbehorende tekst te plaatsen maar zeker de moeite van het lezen waard. Dank jullie wel daarvoor! Ook dank voor alle interviews van het afgelopen jaar, jullie mooie archiefverhalen en foto's. Ik heb ervan genoten! Mede namens het bestuur wens ik jullie hele fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling toe. We hopen dat jullie kunnen terugkijken op een goed 2024.



De ledenvergadering

Deze werd niet heel druk bezocht, dat is jammer maar soms is het niet anders. De notulen worden apart verstuurd, daarin staat alles te lezen wat er besproken is. Best veel als ik zo terugkijk. Aan het begin stonden we even stil bij het overlijden van Gerard Berkhof in juni. Ook de 2 huwelijken die dit jaar gevierd zijn werden genoemd. Verder hebben we het gehad over de ontheffing werkbeurten bij 65+, complimenten voor de leden die hun werkbeurt hebben gedaan, de huurverhoging van het terrein, het aantal bestuursleden nu en in het verleden. Verschuivingen van boten binnen de haven, een financiële uiteenzetting van inkomsten en uitgaven en de jaarlijkse tariefverhoging. Er is veel uitgegeven maar er kan nog wel een bosmaaier van af voor de grasploeg. Ook een trotse havenmeester kwam aan het woord met een recordbedrag aan passantengeld, "is geen garantie voor de toekomst". Tot slot kwam de feestcommissie na een muzikaal intermezzo met wijzigingen in de plannen voor het jubileumfeest, daarover later in de nieuwsbrief meer. Oh en natuurlijk de rondvraag waar iedereen zijn/haar zegje kon doen. Kortom een goede vergadering en na afloop veel gezelligheid.



Welkom en vaarwel

Ook besproken tijdens de vergadering maar wel een wat uitgebreidere vermelding waard in deze nieuwsbrief is dat Koos Kruithof zijn tijdelijke ligplaats mag vervangen voor een definitieve plaats en nu echt lid van onze club is. Met nog twee nieuwe leden van dit jaar, Sean Robart en Rens Pegels, hebben we al middels het interview kennism gemaakt. Het interview van Dave Peppelaar volgt een stukje verderop en tijdens de ledenvergadering mochten we ook kennismaken met David de Loeff welke is aangeschoven op de wachtlijst. Welkom David!

Helaas zijn er ook vertrekkende leden waaronder Jacqueline Beemster, wij wensen haar verder een goede vaart.

Martin Reedijks bootje stond al enige tijd te koop wegens gezondheidsklachten en heeft zijn lidmaatschap verruild voor donateurschap. Hij blijft welkom bij alle activiteiten en we hopen hem nog vaak te zien.

Ook Wieger van der Werff heeft zijn lidmaatschap beëindigd, de Labora ligt nu nog op de kant en als hij dit voorjaar nog niet verkocht is gaat hij langszij bij de Ba-Co. Wellicht zien we hem nog aan de waterkant. Weet je dat hij meer dan 30 jaar lid van de vereniging is geweest? Ooit zijn er vergaderingen georganiseerd in De Bracksand. Wieger en Bets het ga jullie goed!

Bloemetje

Begin november kreeg ik een mailtje van Dorothea Boom, bij haar gaat het niet zo heel goed. In mei kregen we nog een mooi trouwkaartje van Dirk en haar maar nu minder goed nieuws. Dorothea heeft in het ziekenhuis gelegen met een virale hersenvliesontsteking en daarbij hebben ze ook een meningoom in het hersenvlies gevonden. Nader onderzoek volgt nog. Het bloemetje namens de vereniging is al bezorgd en wij wensen haar heel veel beterschap en sterkte toe de komende tijd.

Van de Technische Commissie

Ook deze keer kwamen er weer meerdere foto's binnen van de werkbeurten, de laatste van dit jaar was op 2 november. Al met al is er veel werk verzet het afgelopen jaar. Er zijn 8 werkbeurten geweest waarbij 2 nieuwe steigers zijn gemaakt en de nodige reparaties zijn gedaan. De TC is heel blij met het resultaat. Gevraagd wordt om de steigers en loopbruggen zelf schoon te houden zodat ze lang meegaan. Voor volgend jaar staan weer 2 nieuwe steigers op de planning en één lek deel wordt vervangen. Hopelijk gaat het net zo voortvarend als dit jaar.



Lichtjes

Tijdens de ledenvergadering kwam ook ter sprake dat de haven best een donkere aangelegenheid is in de winter. Volgens betrouwbare bronnen vinden de omwonenden het ook fijn als de boten in de avond verlicht zijn. Wel netjes, enigszins stormbestendig en geen lichtshow met bijvoorbeeld dansende kerstmannen lijkt mij. Gina Berkhof en Marcel Aardoom hebben hun boot al mooi in kerstsfeer gebracht.



En als we dan toch naar de feestdagen kijken zou ik graag een oude traditie nieuw leven inblazen: de nieuwjaarsborrel. Is even ter sprake gebracht maar geen datum. Wij dachten aan vrijdag 10 januari 2025, geen aanmelding maar vrije inloop en als het kan in het Veerhuys zoals destijds gebruikelijk was. In de nieuwsbrief van januari volgt de definitieve uitnodiging.

Van de feestcommissie

Ja Jeroen en Daphne Duller hebben er helemaal zin in. Helaas bleef het aantal aanmeldingen steken bij een schamele 4. Na informatie bleken de datum en de locatie niet in de smaak te vallen dus het mooie save the date ontwerp van Jeroen moet gewijzigd worden. De datum wordt **5 april** en de locatie droog, warm, overdekt en met toiletten. De offertes voor een mooi feestzaaltje lopen nog, daarover later bericht. Graag jullie aanmelding weer via de link wsvdewaterlelie.nl/rvsp. Aan Jeroen en Daphne ligt het niet die hebben voldoende ervaring met evenementen. Nu zijn jullie aan zet!



Interview nieuw lid

In de vorige nieuwsbrief hadden we Rens Pegels als nieuw lid, enorm sportief speelt o.a. padel, een soort squash maar dan anders. Wat heeft dit met Dave en watersport te maken? Nou ze hebben wel het een en ander gemeen. Zo wilde ik een afspraak met Dave maken maar hij vroeg of het een andere datum mocht want hij moest padel spelen, hoe heet dat padellen? Nee niet peddelen want Dave heeft net als Rens nog geen boot. Verder heeft hij veel hardgelopen, ja ook net als Rens alleen deed Dave de lange afstand ultratrails tot 100 km, maar dat is al even geleden. Voor zover ik weet zijn dit de overeenkomsten op sportief gebied. Daarbij is Dave ook fanatiek sportklimmer, zowel op de rotsen in België en Luxemburg als in de klimhal. Hij is echt een natuurmens en heeft ook de Biesbosch al eens met de kano bekeken. Voor nu is hij op zoek naar iets groters, zijn ideaal is een zeilboot met kajuit eentje van een meter of 9 maar wat kleiner is ook mogelijk. Polyester of staal maakt niet zo uit naar wel met een goede motor en dan koers naar het Haringvliet. Hij volgt al een zeilcursus, klein vaarbewijs theorie al geleerd maar nog geen examen gedaan, marifoonbewijs wel over gelezen maar nog niet begonnen. Het zeilen is niet voor wedstrijden maar eerder een vader/zoon-ding. Zoon heeft op scouting gezeten en Dave wil het graag van hem verder leren. Op de Kaapverdische Eilanden heeft Dave mensen ontmoet die een wereldreis maakten per zeilboot en dat is eigenlijk de toekomstdroom voor als hij met pensioen zou gaan. Dit is nog niet aan de orde want hoewel niet meer piep mag Dave nog even aan de bak. Hij heeft 18 jaar bij dezelfde baas gewerkt maar is nu eigen baas als coatingsinspecteur. Binnenkort weer een klus voor 5 maanden in Frankrijk bij een scheepswerf. De coating beschermt staal tegen roesten en Dave controleert of bedrijven het goed hebben aangebracht. Hij is niet alleen bedreven in coatings maar ook in lekkers voor de innerlijke mens. Het viel al op toen ik binnenkwam, mooie koperen ketels met slangen en kraantjes. Een stokerij aan huis! Dave maakt calvados van appels uit eigen gaarde. Zo'n 500 kg appels leveren ongeveer 50 liter op. Het meeste wordt weggegeven aan familie en vrienden. Nu experimenteert hij met bestaande wijn om daar "cognac" van te maken. Het mag geen cognac genoemd worden want hij maakt gebruik van een andere wijn maar verder wel volgens de regeltjes. In de kleine appelgaard houdt Dave ook kippen en schapen die wel een appeltje lusten als ze te laag hangen er is dus enige concurrentie. De wol van de schapen wordt nog bewaard maar moet nog gewassen en gekeurd worden. Er wordt nog een vrijwilliger gezocht om er een trui van te breien want zelf breien lukt niet. Oh ja nog over de belangstelling voor varen, vroeger op de lagere school had hij een vriendje en zijn ouders hadden een motorboot, soms mocht hij meevaren en daar heeft hij goede herinneringen aan. Iets minder lang geleden pakweg 13 jaar terug heeft hij ook op de wakeboard gestaan, nou ja meer in het water gevallen maar het was wel leuk. Misschien nog bekend bij jullie er was een wakeboardschooltje bij Oud-Beijerland, bij De Oude Tol? Een strandje aan het Spui. Dave hoopt begin 2026 een plekje te krijgen in het Lorregat voor de start van zijn droomcarriere.. wereldreiziger! Wij dromen gezellig mee.



Uit het scheepsarchief van De Waterlelie deel 14 met Henny van der Weele en Joop Helderop

Niet heel veel mensen van de vereniging in de huidige samenstelling zullen haar naam kennen, Henny van der Weele. Via Jan Vos had ik haar telefoonnummer gekregen en haar bereid gevonden om te vertellen over haar tijd als secretaresse in het allereerste bestuur 50 jaar geleden. Ze was bang dat ze zich niet veel meer kon herinneren van zo lang geleden maar samen met Joop Helderop die ze destijds al kende, durfde ze het wel aan. Henny werkte bij gemeentewerken en had bijna dagelijks contact met Joop vanwege de aanleg van het gas in de Hoeksche Waard.

Het werd een gezellige middag met een mooi lichtpuntje wat ik graag wil delen. Ik weet echt niet meer door wie of wanneer het gezegd is maar er is mij dus ooit gezegd dat vrouwen in het begin niet welkom waren op de ledenvergaderingen! Toen ik Henny vroeg hoe het dan mogelijk is dat zij in het bestuur zat werd deze stelling met kracht ontkend. Er zouden mogelijk mannen zijn geweest die het niet nodig vonden dat hun vrouwen erbij waren, het kon er soms stevig aan toe gaan, maar er is dus nooit gezegd dat ze niet welkom zouden zijn. Een pak van mijn hart want bedenk eens één goede reden waarom niet. Enfin ik heb al vaker geschreven dat de vrouwen nu wel degelijk welkom zijn en dat het na de serieuze zaken altijd gezellig is bij de bar, kijk maar naar de foto van de ledenvergadering van vorige week. Goed Henny was de eerste secretaresse van de vereniging en haar taak was met name statuten maken en het reglement. Ook de correspondentie en de verslagen van vergaderingen verschenen uit haar typemachine. Er waren wel 5 vergaderingen nodig voordat de oprichting d.d. 6 maart 1975 een feit was. Ooit is mij gezegd of heb ik gelezen dat het 7 maart was maar ik heb het nagezocht in de Handleiding van het bestuur: 6 maart oprichtingsvergadering in de "Drie Lelies" en de statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 maart 1975, onder nummer 42. Scheelt maar 1 dag maar toch.. Terug naar Henny, zij had destijds samen met echtgenoot Jan en Jan en Hanny Vos in het Lorregat een Spanker, een houten zeilbootje. Met koninginnedag begonnen ze al met schuren verzucht ze. 4 Jaar heeft ze met verve haar taak vervuld, in januari 1979 verhuisden Jan en Henny naar Londen in verband met het werk van Jan. Ook nog Zwitserland, Frankrijk en Duitsland heeft ze gezien maar gelukkig is ze toch weer teruggekeerd naar Puttershoek. Er kwamen heel veel namen voorbij tijdens de koffie, "weet je nog" en "ken je die nog" volgden elkaar in rap tempo op. Teveel om op te noemen en ook niet interessant voor een simpele nieuwsbrief maar ik moest wel grinniken om de bijnamen. Niet om iemand voor schut te zetten of met kwade bedoelingen maar dat was vroeger zo gewoon. Bij de voetbal had je "de Kromme" zoek maar op als je hem niet kent. In Puttershoek was dat niet anders. Zo had je ene Leo, die had een parlevinker op de Oude Maas, zijn ouders hadden een winkeltje aan de Westhavenzijde. Ze bezorgden de boodschappen op de fiets zo een met een grote bakkersmand voorop. Leo werd daar als klein jongetje in gezet "in de ben" heette dat. Nu had Leo een broer die, vervelend genoeg, nogal stotterde en dan is Leo een moeilijke naam. LéLéLé werd "Diedelo in de ben". Klinkt best vrolijk toch? Beter dan "De Kromme".

Joop, is 10 jaar voorzitter geweest en nog steeds erelid van onze vereniging. Het 10-jarig bestaan werd in de aardappelschuur van Johan v/d Bijl gevierd. Mooi feest was dat, hij heeft er letterlijk de gaten in zijn sokken gedanst. Ik zou hem dat graag nog eens zien doen, maar we zijn al weer 40 jaar verder. Nog even terug naar de oprichting. De directeur van de suikerfabriek, dhr. Peper en Dirk Vos destijds raadslid van de gemeente Puttershoek en tevens lid van het toenmalige Waterschapsbestuur Hoeksche Waard, hadden gezegd dat de vereniging niets zou worden. Moet je niet bij Joop zijn, die zette toch door en later bij een van de oprichtingsvergaderingen zei Dirk Vos: "ik denk dat het toch voor elkaar komt want op een agendapunt van het Waterschapsbestuur staat vergunning verstrekking aan de Watersportvereniging De Waterlelie in oprichting". Joop is nog steeds een doorzetter, hij golft nog altijd met Dirk Vos. Hij is met zijn 86 jaar zelfs golfkampioen is geworden, "de old granddad troffee". Er lopen maar liefst 7200 van deze krasse knarren rond dus echt een bijzondere prestatie. Ach ja golven of golfen 1 letter verschil maar allebei leuk. Zo ook ons gesprek, heel veel dank voor al jullie werk 50 jaar geleden, we hopen dat de vereniging nog lang mag voortbestaan.

