

Nieuwsbrief



Augustus 2024
Uitgave 8

In dit nummer:

Van de feestcommissie

Goud waard

Vakantieverlag van..

Interview met Koos Kruithof

*Redactie bereikbaar via
info@wsvdewaterlelie.nl*

Denkend aan Holland zie ik brede rivieren

Nee André en Janny komen pas 25 augustus weer op tv. Wij maken onze eigen versie van "denkend aan Holland" in de vorm van het vakantieverlag van... Echt heel leuk! Zijn julie al met de boot op vakantie geweest? Ben benieuwd naar de verhalen. Gooi het verslag maar op de mail en als je je verhaal liever bij een bakkie koffie doet kan dat ook. Laat maar weten. Niet in de maand augustus want dan zijn wij zelf ook op die mooie rivieren te vinden.



Vier het 50-jarig jubileum van Watersportvereniging De Waterlelie

Onze geliefde vereniging bestaat volgend jaar **50** jaar en dat vraagt om een groots feest! Een halve eeuw vol vakanties, familiegeluk en onvergetelijke momenten in het Lorregat, dat verdient een viering om nooit te vergeten.

Save the date 12 juli 2025

Vanaf 16.00 uur heten we je van harte welkom op het evenemententerrein van onze vereniging in Puttershoek. Bereid je voor op een dag vol prachtige verhalen, gezellig samenzijn, heerlijk eten en drinken, en fantastisch entertainment. Dit wordt een dag om nog lang over na te praten! Meld je alvast aan! Dit helpt ons bij het inschatten van het aantal feestgangers en het maken van een goede begroting. Laat via dit formulier weten of je er wel of niet bij bent: <http://wsvdewaterlelie.nl/rsvp/>

Laten we samen herinneringen ophalen, nieuwe maken, en deze bijzondere mijlpaal vieren zoals alleen wij dat kunnen. We willen nog niet teveel prijsgeven, het duurt nog even voor het zover is maar in de komende maanden worden jullie verder geïnformeerd, dus houd de nieuwsbrief in de gaten!! Lukt het aanmelden via bovenstaande link niet laat het ons weten, dit kan via info@wsvdewaterlelie.nl

Mis het niet, dit wordt een feest om nooit te vergeten! We kijken ernaar uit om samen met jou deze unieke gebeurtenis te vieren!

De feestcommissie

Daphne en Jeroen Duller



Goud waard

Regelmatig krijg ik een berichtje van de havenmeester Martin Lagendijk. Niet om vorige havenmeesters te benadelen deze hebben heel goed werk verricht zeker als je bedenkt dat het naast het gewone werk allemaal maar moest gebeuren maar Martin woont en heel dichtbij en heeft de tijd. Naar eigen zeggen is hij in zijn element met het havenmeesteren en dat horen we graag. Eigenlijk vind ik dat hij een mooi havenkantoor verdient maar ja dat mag niet van de gemeente en gelukkig is zijn echtgenote Corrie niet de moeilijkste en heeft hij zijn havenkantoor gewoon thuis. Ze zien de boten vanaf het balkon de haven binnenkomen en dan is Martin er als de kippen bij voor een praatje en welkom voor de passanten. Een record-aantal dit jaar. Penningmeester René Janmaat ook blij want de extra centjes kunnen weer helpen bij het evenement volgend jaar. Maar goed deze keer kwam Martin met een foto van Eef die na zijn vakantie weer vol aan het werk ging. De tekst erbij spreekt voor zich. Tja ik heb het al vaker geschreven en zal het hoogstwaarschijnlijk nog wel vaker doen maar ook voor de vrijwilligers die wat minder zichtbaar zijn DANK, jullie zijn goud waard!



"Of de mussen nu dood van het dak vallen of de regen met bakken uit de hemel valt, onze Fef zorgt gewoon voor het maaien van het gras. Verdient een medaille".

Vakantieverslag Eef en Ellie

Lang, heel lang geleden heb ik eens een boek gelezen van Piet Bakker (bekend van Ciske de rat), een omnibus met daarin het Logboek van de Gratijs, een reisverslag van hoe hij met zijn pieremegoggeltje door Nederland zwierf. Komisch geschreven en ik vond het geweldig. Ik denk dat dat wel invloed heeft gehad op mijn logboekschrijverij. Geen strikte feitjes over vaaruren, bruggen en sluizen maar meer een soort dagboek. Persoonlijk vind ik het dan ook altijd leuk om te horen hoe iemands vakantie is geweest, mooi weer gehad, leuke routes gedaan, nog mooie/minder mooie/interessante etc. dingen beleefd en noem maar op. In de vorige nieuwsbrief had ik gevraagd naar jullie verhalen en Eef en Ellie zijn inmiddels weer terug van een mooie bootvakantie. Hieronder hun belevenissen op Neerlands mooie wateren.

We hadden 3 weken vakantie, bestemming Maas voelt altijd vertrouwd voor ons dus ook ons doel dit jaar. Het liefst overnachten we in een jachthaven, ik had zelfs al een reisplan gemaakt en de telefoonnummers van de jachthavens genoteerd. Ja, zelfs alle codes van de toegangspoorten van de jachthavens stonden nog in onze telefoons. De jachthavens die we al veel vaker hebben bezocht en dan ook dit jaar weer hebben aangedaan zijn: Wijk en Aalburg, Kerkdriel, Niftrik, Kraaijenbergse plassen, Grave en Gennep. Onze leus in de vakantie is; Ja Ibiza is ook duur!! Grave is de meest belegerde stad van onze geschiedenis en heeft nog meerdere monumenten die daar aan herinneren. Een stadswandeling met een gids is de moeite waard!

Voor de vakantieganger biedt Grave winkels en horeca op loopafstand. De haven op zich is niet groot, echter een vernieuwde langsteiger biedt altijd plaats voor passanten. Een hulpvaardige havenmeester komt je met een elektrisch stepje tegemoet. Goed sanitair en mooie fietsroutes in de omgeving. En dan maar hopen dat de stuw niet waterdoorlatend wordt; dan heb je pas een calamiteit. Of zoals sommige zeggen: een calamiteit.

Niftrik hoort sinds kort ook tot 1 van onze favorieten. Altijd genoeg ruimte voor passanten, wel een eindje lopen naar de uitgang, (hondje uitlaten) maar daar tegenover uitzicht over een mooie plas de Loonse Waard. Eén nadeel: 't ligt tegenover een stukje industrie. Maar goed elke haven heeft zijn eigen charme, voordelen en nadelen.

Fietsen in de regio geeft genoeg mooie routes en meerdere bezienswaardigheden. Tussen knooppunt 77 en 28 ligt boerderij de Schatkuil. Een bezoekje waard, overheerlijke koffie met bosbessentaart. Je zou er zo aan voorbij fietsen, maar zeker de moeite waard! Het is er wel zelfbediening, soms zie je de eigenaren, soms zie je ze niet, dan zijn ze hard aan 't werk. Ze waarderen het als je even bij hen stopt, hopelijk zonder calamiteit.

De ene haven heeft wat beter sanitair dan de andere, sommige met wasmachine en droger, leenfietsen, barbecues, restaurant, gratis koffie, gratis Wifi, en het belangrijkste veel gastvrijheid.

Bij de Kraaijenbergse plassen deden we dit jaar een meerdaagse stop. Er zijn daar meerdere commerciële havens. Ja Ibiza is ook duur! Heel toeristisch met meerdere campings, camperplaatsen, horeca en hele mooie fietsroutes. Ook al is het commercieel: de hartelijkheid blijft hetzelfde. Tip: bel van tevoren even of er plaats is voor passanten. Langs dit stukje Maas wat we bevaren hebben zijn er legio aanlegplaatsen en mooie vestingstadjes denk aan Ravenstein, Batenburg. Appeltern, Hedel, Heusden, Kerkdriel, Maasbommel, Lith. In elke haven is het goed toeven. Je wordt altijd hartelijk welkom geheten. Eten kan je overal kopen. Gezelligheid moet je zelf maken, en het is voorbij als je 3 keer met je ogen hebt geknipperd, dus geniet van elke dag hopelijk zonder calamiteit. En.... Ibiza is ook duur.

Ellie en Eef Snaayer



Foto: Kraaijenbergse plassen met palmboom (net als in Ibiza)

Interview met Koos Kruithof

Ik heb even getwijfeld of ik wel een interview kon doen met Koos, hij is wel gewoon lid geworden maar zijn ligplaats is tijdelijk uit nood. Wat is het verhaal..

Koos woont sinds 25 jaar in Heinenoord en was daarvoor inwoner van 's Gravendeel. Zo'n 23 jaar geleden kocht hij een beenhaker, sneed hem in vieren en maakte 'm een halve meter breder en een meter langer. Het Steurtje werd De Steur! Koos parkeerde de boot netjes binnen de palen van de haven in 's Gravendeel en de beroepsvaart had daar absoluut geen last van. Koos betaalde de rekeningen aan de gemeente dit alles tot tevredenheid van beide partijen tot daar ineens de BOA voor de deur stond met de mededeling dat de boot er sinds een paar weken illegaal lag! Hij diende op stel en sprong te vertrekken, maar waar naar toe? Koos hoorde via via dat er in het Lorregat plek vrij was en nam contact op, schreef zich in en wachtte af. Helaas zijn er in het Lorregat geen plekken vrij maar wel steigers die op dit moment niet gebruikt worden. In 's Gravendeel werd de situatie nijpend, de havenmeester aldaar bemoeide zich er ook mee en na overleg binnen het bestuur werd er besloten Koos een tijdelijke plek aan te wijzen tot maart 2025. Aangezien Koos lid is geworden is het toch ook leuk om kennis te maken dus een telefoontje aan gewaagd en ja ik mocht langskomen. Een huisje wat letterlijk boten ademt! Ik was nog de mooi beschilderde stenen in het kozijn aan het bewonderen toen de deur open ging en ik uitgenodigd werd voor een lekker kopje koffie. Binnen stonden prachtige boten zoals te zien op de foto; bidders, hengsten, Tholense hoogaars, zalmschouw en meer. Nee geen bouw pakket alleen de tekening en verder alles zelf gezaagd en gebouwd, zijn zus zorgt voor de zeilen dat geeft hij wel uit handen. Koos is van origine een timmerman dat verklaart het vakmanschap. Aan de muur een foto van een coaster, op mijn vraag wie daar dan op vaart begint hij bijna te glimmen. Na zijn pensioen wilde hij niet stilletjes achter de geraniums en koos Koos het ruime sop. Hij scheepte in als passagier op de coaster en heeft zowat de hele wereld gezien. Van Amerika tot Afrika en van zweten in de hete zon naar Finland om daar door het ijs te ploegen. Omdat hij een betalende passagier was hoefde hij niet te werken. De sfeer was er geweldig "had het veel eerder moeten doen". Nu is hij sinds 10 jaar terug in Heinenoord en vaart hij met zijn Steur door de Biesbosch, de inboard Kubota 43 pk diesel brengt hem zowel naar de Dordtse als de Brabantse. Hij vist er graag, hoofdzakelijk snoekbaars en eet die dan ook op. Hij kijkt niet zo naar lengte of gewicht maar meestal zijn ze rond de 60 cm. Hij maakt er thuis kibbeling van, gewoon in stukken snijden, papje maken van bloem, melk en viskruiden, daar doorheen halen en in de olie bakken. Andere vissoorten eet Koos niet, de witvis gaat weer netjes terug. Koos slaapt niet aan boord, soms komt hij pas in de nacht thuis dan is het wel lastig om de emmer, hengels (altijd 2), koelbox en andere benodigdheden naar de auto te sjouwen. Eerst de auto halen en dan inladen gaat beter was hij snel achter. Gelukkig heeft Koos een telefoon met lamp, stel dat hij uitglijdt, hij mag dan wel veel jonger lijken maar wordt aankomende maand maar liefst 77 jaar. Koos praat liever over boten; weet je dat de Steur in Kinderdijk is gebouwd? Zeker 60 jaar oud is die, degelijk bootje hoor. Stel dat er geen vaste ligplaats in de haven vrij komt, zou het haventje in Heinenoord dan een optie zijn bedacht ik mij maar nee dat haventje komt bij eb droog te vallen en dat is echt geen doen. Hij wil best van de ene tijdelijke plek naar de andere in het Lorregat dat maakt hem niet uit, want als er geen ligplaats is, gaat de boot weer in stukken.... Fingers crossed dan maar. Ik hoop je nog vaak te zien in de haven, dank voor de koffie en het interview!

