

Nieuwsbrief



Mei 2024
Uitgave 5

In dit nummer:

Van het bestuur

Heugelijk nieuws

Primeur bij de werkbeurten

Nog ééntje dan en

Lege plek

*Redactie bereikbaar via
info@wsvdewaterlelie.nl*

Meimaand bloeimaand

Niet alleen de bloemetjes bloeien maar ook de haven floreert, de werkbeurten zijn gedaan en de haven vult zich weer langzaamaan met boten die naar een werf of stalling zijn geweest. Welkom allemaal! Met de bloei komen ook de bezige bijtjes, altijd wel wat te klussen aan boord. En dan krijg je nectar, wat is er zoeter dan het geluid van kabbelende golfjes tegen de boot, de ondergaande zon op het water en de rust van de natuur. Hebben jullie er al zin in?



Van het bestuur

In de afgelopen bestuursvergadering van 15 april is er weer een hoop besproken, veel lopende zaken dus hieronder hetgeen wat voor nu van belang is.

De uitnodigingen voor de openingstocht van 18 mei a.s. zijn verzonden, Marnix en Gina hebben hun uiterste best gedaan, we hopen op veel deelnemers. Voor wie de uitnodiging niet gehad heeft graag een mailtje dan komt hij alsnog.

Wat betreft havenzaken was het altijd al zo dat men zich moest afmelden als je langer dan 3 dagen wegblijft, nieuw is dat er ook weer aangemeld moet worden vóór aankomst, zodat de steiger niet per ongeluk nog bezet is. Lastig voor jezelf maar ook voor de passant. Een mailtje naar de havenmeester is voldoende en ook graag even de meterstanden checken voor het geval een passant meer stroom heeft verbruikt.

Vanuit de technische dienst alleen maar complimenten, op de volgende bladzijde zien jullie waarom. Het grootste compliment gaat naar Eef zelf, die heeft enorm veel werk verzet. De gereedschappen zijn weer goedgekeurd en het mankement aan de slijpsteen is verholpen, er zitten weer nieuwe veiligheidsglasjes op. De werkbeurten van het voorjaar zijn gedaan en de rest volgt in het najaar. Ralph Schaap mogen we verwelkomen als nieuw TC-lid en daar zijn we ontzettend blij mee. Waar we ook heel blij mee zijn is het werk van Jeroen Duller, hij heeft ervoor gezorgd dat er een prachtig filmpje van de haven op de site staat. Ook de nieuwsbrieven zijn er weer op te lezen, het is even spannend of de foto's van de nieuwe bestuursleden er vandaag op staan, zo niet dan zijn ze er zeer binnenkort wel op te bewonderen.



Heugelijk nieuws

Oude titel maar wel één met een gouden randje. We ontvingen deze mooie kaart van Dirk en Dorothea, zij gaan trouwen! Wij wensen ze een hele mooie huwelijksdag en proosten op een lang en gelukkig leven samen! Alvast gefeliciteerd namens het bestuur en ik weet het zeker; ook namens alle leden!



Proost op het
BRUIDSPAAR!

Primeur bij de werkbeurten

De werkljsten hingen al klaar in de container en de taken werden verdeeld.



De grasmaaier werd ter hand genomen en planken van de steigers waar nodig vernieuwd. Een kapot vat vervangen, natuurlijk wel onder toezicht van deskundigen en kettingen werden vastgezet. En wat is het dan lekker afstrepen hè. De primeur? Kijk maar eens goed naar 3e foto bovenin: Gina is de eerste vrouw die zich vol overgave op de werkbeurt stortte.



Het ging haar goed af en daar moest op gedronken worden. Ook nog eens van een door haar zelf gebrouwen drankje. Ik ben niet van de sterke drank maar ik kan vertellen dat het best smaakte evenals het broodje kroket.

Goed gewerkt mensen, dankjewel!

Nog ééntje dan



De foto's op de vorige pagina pasten precies maar de actiefoto van Eef in zijn element met het lasapparaat wilde ik jullie niet onthouden. Nog ééntje dan, een welverdiende. Dank voor zoveel inzet, weet dat het enorm gewaardeerd wordt.

Openstelling Container

Een aantal leden met een sleutel streeft ernaar om elke dinsdagmorgen van 10.15 uur tot 12.15 uur de container open te stellen voor een praatje en een bak koffie.

Het zal dan uiteraard dikwijls gaan over watersport gerelateerde onderwerpen.

Ook op andere tijdstippen is de container wel eens open (zoals b.v. altijd bij de werkbeurten op zaterdag).

U bent bij deze van harte uitgenodigd om langs te komen!

Het team: Cas, Henk; Eef; Jan



Lege plek



Al sinds jaar en dag, bij navraag toch wel 6 jaar, ligt de boot van Cas Peters naast de container op het botenterrein. Nog wel want sinds april is De la Plata verkocht. Op de foto hiernaast nog onder zeil voor een nieuw verfje maar als het goed is vertrekt ze richting Loosdrecht. Cas die toch wel zo'n 42 jaar lid is van de WSV blijft dat nog wel al komt er gezien zijn leeftijd geen andere boot meer voor in de plaats. De la Plata betekent onstuimig/niet te temmen en dat paste wel bij Cas vond hij. Bovendien klinkt het ook wel lekker door de marifoon. Delta Echo Lima Alfa...beetje lang in een noodgeval maar dat is niet nodig geweest. De boot waaraan hij in 1974 begon met bouwen, inclusief betimmering en bedrading, ging in 1976 te water en was lange tijd de mooiste van de haven. Hij heeft er veel mooie herinneringen aan en tal van foto's.

Tot slot

Een tijdje terug hoorde ik dat een watersportvereniging in Brabant na 60 jarig bestaan moest stoppen, geen vrijwilligers die het draaiende wilden houden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens bang ben geweest dat wij langzaamaan ook die kant op gingen, zelfs zover dat ik vreesde dat onze watersportvereniging alleen werd gebruikt om goedkoop te liggen. Gelukkig bespeur ik toch ook enig enthousiasme bij de 60-minners. Laat het maar groeien, dan bloeit de Waterlelie en kunnen we hopelijk ons 75-jarig bestaan ook nog vieren.