

In dit nummer

Ledenvergadering

Kascontrole

Uit het scheepsarchief van

Wie A zegt

*Redactie bereikbaar via
info@wsvdewaterlelie.nl*

Geen grapjes

Nee geen 1 april grap deze keer, het moet wel leuk blijven anders trappen jullie er volgend jaar niet meer in. Deze keer dus een gewone serieuze nieuwsbrief met serieuze zaken als de ledenvergadering en de kascontrole. De werkbeurten zijn ook weer van start gegaan en er is keihard gewerkt. Gelukkig is het paasweekend, een lekker lang weekend waarin de mannen weer bij kunnen komen. Ook heel belangrijk: de zomertijd is begonnen, hopelijk hebben ze de zon hiervan in kennis gesteld want we willen hem wel graag zien en dan hop hop het water op. Yes laat het vaarseizoen maar beginnen!

Ledenvergadering 22 maart 2024

Als het goed is hebben jullie de notulen al gehad dus onzin om het te herhalen. Wel wil ik een paar puntjes nog extra benadrukken omdat ze inderhaast mogelijk over het hoofd gelezen zijn. Nee eerst wil ik nog de aanwezigen bedanken voor hun moeite om naar de 3 Lelies te komen en aan te horen naar wat er allemaal verteld werd, ook de input vanuit de leden vind ik heel positief en de complimenten en het applaus als waardering was hartverwarmend. Persoonlijk ben ik ook heel blij met de aanwezige dames al mogen het er wat mij betreft wel meer worden. Wat niet is kan komen, ik heb hoop!

In voorgaande jaren werd het afgetreden bestuur in bijzijn van de leden bedankt met een cadeaubon. De bonnen lagen klaar maar helaas konden ze niet worden uitgereikt, mogelijk de volgende keer.

Verder nog eens herhalen dat het water weer is aangesloten maar dat er eerst goed doorgespoeld moet worden, misschien met een dekzwabber erbij, voordat het de tank in gaat.



We hebben 2 nieuwe kascontroleurs bereid gevonden voor volgend jaar, dank Gerard de Wit en Daphne Duller. We zijn nog wel op zoek naar nieuwe TC-leden die werkbeurten op een veilige manier kunnen begeleiden en een keer een rondje haven doen om te inventariseren wat er allemaal gedaan moet worden, kost pakweg 6 uur per jaar en de mogelijkheid bestaat om een keer te komen kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Jeroen Duller wil zich gaan bezighouden met de website, als het lukt zou het fantastisch zijn om daar een filmpje op te zien hoe de nieuwe steiger te water gaat en zijn plekje in de haven krijgt. Verder zijn wij heel blij met de inzet van Daphne en Jeroen Duller want zij gaan ook nog eens samen met Arie Knetch de feestcommissie bemannen voor het 50-jarig bestaan van onze vereniging. Chapeau! Het verenigingsvaantje wat aan Daphne en Jeroen werd uitgereikt was dan ook dik verdiend. Er liggen nog vaantjes te wachten op de nieuwe leden Jelte van Mourick en Jacqueline

Beemster, wellicht bij de volgende ledenvergadering. Ook nog extra dank aan Arie Knetch, hij wil de taak reservehavenmeester op zich nemen als Martin Lagendijk zelf van een vakantie geniet. Voorts wordt er nog druk gewerkt aan de openingstocht die dit jaar geregeld wordt door Marnix de Leeuw van Weenen en Gina Berkhof, deze zal waarschijnlijk in mei worden gehouden, daarvoor komt nog een uitnodiging en in de volgende nieuwsbrief misschien wat meer info.

Mag ik voorzichtig enorm blij zijn met het idee dat de vereniging weer meer vereniging wordt. Moest ik in de vorige nieuwsbrieven bijna smeken om vrijwilligers zonder enig resultaat en kijk nu eens! Dank voor jullie inzet en weet dat het enorm gewaardeerd wordt!

Kascontrole

Het is niet gebruikelijk dat bestuursleden de kas controleren, maar toen Eef Snaaijer en Teun van der Bijl zich als vrijwilligers aanmeldden als kascontroleurs hadden wij nog geen idee van de ontwikkelingen binnen de vereniging. In de nieuwsbrief van januari heb ik toestemming gevraagd om ze toch nog de financiën van 2023 te laten bestuderen of anders konden nieuwe controleurs zich aanmelden. Er heeft zich niemand gemeld dus ging de koffie met appeltaart op 14 maart naar Eef en Teun. René Janmaat had zich helemaal ingewerkt in het programma en er aardig wat uurtjes in gestoken om het nog iets makkelijker te maken dan het al was. Ik kan het weten want ik stond erbij en keek er naar. De inhoud, verstuurd rekeningen en dat soort dingen is helemaal zijn ding hoor, de taken moeten wel goed gescheiden zijn, hij bemoeit zich ook niet met de nieuwsbrief. Anyway alles is gecontroleerd, de vragen zijn beantwoord en het geheel is ook tijdens de ledenvergadering goedgekeurd.



Het scheepsarchief van De Waterlelie deel 11 (met Ron en Lia Jense)

Ron is “nog maar 9 jaar“ lid en samen met zijn Lia sinds 2 jaar de trotse eigenaar van de Marisa, een Pikmeerkruiser gewoon omdat het een mooie boot is en daar kan ik hem geen ongelijk in geven. De naam komt nog van de vorige eigenaar, of althans diens dochter. De man (82 jaar) zou het een hele eer zou vinden als de naam zou blijven. Nu bestaat er een oud bijgeloof dat je een naam van een schip nooit moet veranderen want dat brengt ongeluk. Niet dat Ron en Lia bijgelovig zijn maar op ongeluk zitten ze niet te wachten en ach die oude baas hè. Nu ligt de Marisa nog op het droge want de oude baas had wel van alles laten doen maar Ron is een pietje precies, de bedrading moest vernieuwd, hij wilde een aparte startaccu en zo kom je van het een in het ander enfin de aandrijving van de schroefas is vernieuwd en de lagers zijn gedaan, het onderschip is geschuurd en behandeld en als je dan toch daar bezig bent ook maar een hekschroef gemaakt kortom er moet nog geveerd worden en dan is ze weer als nieuw. Het is niet de eerste boot, hiervoor hadden ze de Beaufort (foto hieronder). Met deze boot waren ze vaak te vinden in Noord Holland op het Braassemmeer en de Westeinderplassen. En daarvoor was er nog de Beaufort 1 een zeilboot waarmee ze naar Frankrijk, De Moezel en Rijn zijn geweest. Ron vaart al zo lang zijn ogen open



zijn en als jongste van een gezin met 4 kinderen wist hij niet beter: varen! Zijn ouders hadden een opgebouwde tuinderschuit van 11 meter met een vaste ligplaats in de Drecht. Zodoende had hij al veel vakanties gevierd op de Grote Hem. De hele familie bestaat nog steeds uit watersporters, 1 broer zelfs op de Middellandse Zee. Zijn vader heeft tot op hoge leeftijd nog gevaren tot hij de boot met pijn in het hart moest verkopen. Ze hebben wel 20 jaar, zei het ieder op hun eigen schip, gezamenlijk gevaren. Moeder is 101 geworden en ging nog graag mee met haar zonen. Lia's ouders huurden een boot, een platbodem van 11 meter waar ze met 13 man aan boord verbleven, niet om te varen maar om te slapen in Katwijk aan Zee. Zowel Ron als Lia houden enorm van de natuur, niets mooiers dan bij zonsopkomst op bijvoorbeeld de Kagerplassen in de ochtendnevel te varen, de golfjes van je eigen boot en verder alleen maar stilte. En als je dan zo lekker bezig bent in de natuur kan het wel eens gebeuren dat je een koe aantreft waar het niet hoort. Lang verhaal kort: Ron

heeft geholpen om een zwangere koe uit de sloot te trekken, dat viel nog niet mee want je zou denken dat de horens vast op de kop zitten maar niets is minder waar ze bewegen mee. Het is uiteindelijk gelukt en als tegenprestatie mocht Ron een pannetje biest ophalen, de eerste melk van de koe, een soort vla waar je pannenkoeken van kan bakken. Niet de pannenkoeken van het plaatje hiernaast hoor dat zijn gewone pannenkoeken maar wel gebakken op een kampvuurtje, geleerd op de scouting. Denken jullie nu ook meteen aan de vorige nieuwsbrief de pannenkoeken voor de koninklijke familie? Jahaa ook de familie Jense is de Groene Draeck tegengekomen op Vlieland dit keer. Willem Alexander, toen nog prins wilde barbecueën maar de havenmeester was streng doch rechtvaardig. Ook een prins mag niet barbecueën in de haven. Ik weet niet precies hoe het is afgelopen alleen dat er geen pannenkoeken werden geserveerd. Vast wel ergens een restaurantje in de buurt. Zoals te zien aan Ron's haar is het al even geleden, Dit jaar hoopt hij met pensioen te mogen en als de Marisa dan in het water ligt zou het zomaar kunnen dat je ze in Friesland tegenkomt bij vrienden op bezoek. Ook is het niet ondenkbaar dat ze hier in de buurt de boel eens goed gaan verkennen omdat ze zoals gezegd vaak op de Westeinderplassen en het Braassemmeer bleven. Bovendien hadden ze die plannen richting Friesland al vaker gehad maar bleven ze onderweg steken omdat het er zo leuk was. Ach in Nederland zijn de mogelijkheden eindeloos. Zo de wind waait, waait de Marisa. Dankjewel voor het interview, we hopen jullie gauw weer in het Lorregat te zien en wensen jullie heel veel mooie vaartochten toe naar waar de wind jullie brengt.



Wie A zegt...

Was het in de nieuwsbrief van februari dat ik wat ruimte over had op de laatste pagina en met allemaal ideetjes aankwam? Eén van die ideetjes was erwtensoepmiddag bij de eerste werkbeurt. Helaas geen aanmeldingen ontvangen maar goed er zijn sowieso mensen ingedeeld en heel warm is het niet dus ik zeg ook B en bracht een pan snert naar de container. Grote pan gelukkig want er waren extra mensen gevraagd ivm het plaatsen van een nieuwe steiger. Eef had gezorgd voor een broodje kroket en Teun zorgde voor een borrel na werk, een oude traditie die hij graag in ere herstelde. Het ging er allemaal best in. Het was zwaar werk en miezerweer dan heb je echte mannen nodig: dank aan Eef en Marnix die prima voorwerk hebben geleverd en ook natuurlijk Ralph, Ron, Jacco, Teun, Marcel, en Martin en Martin die hun mannetje stonden!



Foto's: Marcel Aardoom